



“HET STAAT
IN DE STERREN!”

GODS EVANGELIE

GESCHREVEN

IN DE STERREN

KOSMOS

Drehbare

Hermann-Michael Hahr
Gerhard Weiland

KOSMOS-STERNKARTE



Epoche 2000.0

Für den
nördlichen
Sternhimmel

HET STAAT IN DE STERREN!

GODS EVANGELIE GESCHREVEN IN DE STERREN

door

Jb Klein Haneveld

Bewerkt door: L.Reitsema

"En God zeide: "Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden" Gen. 1 : 17

"Heft uwe ogen op omhoog en ziet, wie deze dingen geschapen heeft" Jesaja 40 : 26

"De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk" Psalm 19 : 2."

Inhoud	Blz.
Gods Evangelie in de sterren	1
De sterren verkondigen het Evangelie	3
De Astronomie bevestigt het geloof	4
Sterren die spreken over de komst des Heren	7
Gods woord veroordeelt de astrologen	13
Het Evangelie van de sterren	15
De tekenen van de dierenriem	18

Brochurereeks "HET MORGENROOD" No. 150

onder redactie van: Karel Doormanstraat 30 Codenummer 1202
Jb Klein Haneveld 2411 VG Bodegraven ISBN 90-6451-083-2



GODS EVANGELIE, GESCHREVEN IN DE STERREN

"Hij heeft Zich nochtans niet onbetuigd gelaten, goed-doende van de hemel" Hand. 14 : 17.

"Zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid" Rom. 1 : 20.

Overall heeft God Zijn Evangelie geschreven. Nimmer heeft Hij Zichzelf zonder getuigenis gelaten. Zijn Evangelie staat geschreven in de hemelen, in de sterren, in de regenboog en in de schepping zelf. En bovenal heeft God Zijn Evangelie geopenbaard in het geschreven Woord, dat wij Bijbel noemen.

Het is mijn bedoeling u in deze boodschap de grote heilswaarden van God uit de sterren te prediken. Zij staan alle in de sterren geschreven!

De eerste maal, dat in de Bijbel gesproken wordt over de sterren, is in het scheppingsverhaal van Genesis 1. Wij lezen daar: *"En God zeide: Dat er **lichten** zijn in het uitspannel des hemels, om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en dat zij zijn tot **tekenen** en tot **gezette tijden** en tot **dagen** en **jaren**" Gen. 1 : 14.*

Deze "lichten" waren sterren. De Heere God liet door Zijn machtwoord de duisternis, die de aarde omhulde, optrekken, opdat deze "lichten" zichtbaar zouden worden. Zij dienden niet alleen om scheiding te maken tussen dag en nacht, maar zij waren ook gezet tot "tekenen" en tot "gezette tijden".

Het oorspronkelijke Hebreeuwse woord voor "tekenen" is "othoth", afgeleid van een stam-woord, dat "komen" betekent. Hieruit blijkt dus, dat God wilde, dat de sterren des hemels zouden spreken van iets, dat "komen" moest.

De uitdrukking "gezette tijden" wijst in dezelfde richting. De sterren des hemels werden gezet tot "gezette tijden"; zij getuigen van iemand, die "komen" zou op de "gezette tijd". Die iemand is Jezus Christus. En wij denken-hierbij aan de woorden van Paulus in de Galatenbrief:

"Wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat Hij degenen, die onder de wet waren, verlossen zou en opdat wij de aanneming tot zonen zouden verkrijgen"
Gal . 4 : 4, 5.

DE STERREN VERKONDIGEN HET EVANGELIE

Koning David kende in zijn tijd reeds de taal van de sterren des hemels. In de 8ste Psalm roept hij in vervoering uit:

"Als ik Uw hemel aanzie, het werk Uwer vingeren, de maan en de sterren, die Gij bereid hebt; wat is de Mens, dat Gij zijner gedenkt en de Zoon des mensen, dat Gij Hem bezoekt" Psalm 8.

Voor David ging van de nachtelijke sterrenhemel een machtige sprake uit. Overweldigd door het aanschouwen van Gods grootheid en majesteit aan de sterrenhemel, voelde hij zijn eigen geringheid en nietigheid en riep hij uit: "Wat is de Mens, dat Gij Zijner gedenkt".

In Psalm 19 horen wij dezelfde dichter verklaren:

"De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk" Ps. 19 : 2.

Wij zouden ons kunnen afvragen in welk opzicht de hemelen ons de eer van God vertellen. Spreken zij alleen van Zijn scheppingskracht of verkondigen zij ook Zijn verlossingskracht? Als wij de hemelen bestuderen door de telescoop van het Woord van God, zullen wij ontdekken, dat zij niet alleen Gods schepende heerlijkheid prediken, maar ook Zijn verlossende heerlijkheid. Het grote en wonderbare heilsplan van God in Christus Jezus vinden wij door Zijn vingeren in de sterren geschreven.

DE ASTRONOMIE BEVESTIGT HET GELOOF

Ik ben er van overtuigd, dat de bestudering van de astronomie in het licht van Gods Woord ons geloof zal verdiepen. Het onmetelijk heelal met zijn ontelbare sterren en stelsels openbaart ons zonder enige twijfel God als Schepper, Ontwerper en Onderhouder van dat alles. Zie op naar de hemelen in de nacht en denk daarbij eens aan het hemels visioen, dat God aan de profeet Ezechiël toonde (Ezechiël 1 : 15-21). Ons verstand kan het wonder van dit hemels gezicht niet omvatten — "raderen in het midden van raderen" en nog meer "raderen", grote en reusachtige kringlopen in elkaar en door elkaar door jaren, eeuwen en ontelbare "aionen" heen. Maar boven dit vaste stelsel van "raderen" en kringlopen, boven het firmament des hemels, zag Ezechiël in zijn visioen een troon, waarop de gedaante van een Mensenzoon. Deze gedaante — de "verschijning van de heerlijkheid des Heeren" — was de Heere Jezus Christus, bekleed met de heerlijkheid, die Hij bij zijn Vader had, eer de wereld was en eer de "aionen" begonnen.

En als wij hierbij nog Jesaja 40 opslaan, dan zien wij andermaal, hoe de bestudering van de hemelen ons geloof in de kracht Gods verdiept:

"Heft uw ogen op omhoog en ziet, wie deze dingen geschapen heeft; die in getal hun heir voortbrengt, die ze alle bij name roept, vanwege de grootheid Zijner Krachten en omdat Hij sterk van vermogen is; daar wordt er niet één gemist".

Jesaja 40 : 26

Ook de oude aartsvader Job had het aanschijn des hemels bestudeerd en kende de taal de sterren. Aanbiddend riep hij uit: "Door Zijn Geest heeft Hij de hemelen versierd; Zijn hand heeft de lang wemelende slang (het sterrenbeeld de "Slang") geschapen." Dezelfde Heilige Geest, die Gods heilsgeheimen heeft neergeschreven in het Woord, heeft deze ook geschreven aan de hemelen.

In het verleden hebben de geleerden gelachen om de uitspraak van de profeet Jeremia, dat de sterren des hemels niet geteld kunnen worden (Jer. 33 : 22). Zij meenden ze wel te kunnen tel-

len en kwamen tot een getal van ongeveer drie-duizend. Toen zij echter later de beschikking over telescopen kregen, waarmee zij de hemel konden afzoeken, zijn zij met tellen opgehouden. Niemand weet precies hoeveel sterren er zijn. In een heldere maanloze nacht kunnen we bij één waarneming ongeveer 3000 sterren met het blote oog zien. Een bekend astronoom schatte, op basis van het aantal sterren, dat in bepaalde gedeelten van de hemel gevonden werd, het totaal aantal sterren op ongeveer 200 milliard. Dit betekent honderd sterren op ieder nu op de aarde levend mens. Een andere geleerde schatte het aantal sterren in het heelal op 10000 billioen. Uitgedrukt in heel fijne zandkorreltjes zou dit genoeg zijn om heel het oppervlak van Engeland met een laag van 30 centimeter te bedekken. Dit wordt bevestigd door Gods belofte aan Abraham, toen hij sprak: "Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand, dat aan de oever der zee is" (Gen. 22 : 17).

God is echter de Enige, Die de sterren kan tellen en hen bij name kent. Wij lezen in Psalm 147 : 4, 5:

"Hij telt het getal der sterren. Hij noemt ze allen bij namen; onze Here is groot en van veel kracht, Zijns verstands is geen getal".

Het was de Christen-astronoom Sir William Herschel, die eens verklaarde: "Alle menselijke ontdekkingen schijnen slechts ten doel te hebben, om de waarheden te bevestigen, die God ons in Zijn Woord gegeven heeft".

Toen een Franse atheïst eens tot een arme boer zeide: "Wij zullen kerken afbreken, uw beelden vernietigen en alles wat aan God herinnert van de aardbodem wegvagen" luidde het antwoord van deze eenvoudige landbouwer: "Maar u zult ons de sterren laten".

Ja, de sterren des hemels spreken ons van God. Ik herinner mij eens van Napoleon gelezen te hebben, dat hij varende op de Middellandse Zee op weg naar Egypte in een zekere nacht onder een wolkenloze hemel het gesprek afluisterde van enige van zijn officieren, die het bestaan van God loochenden. Napoleon keerde zich tot hen en zei: "Alles goed en wel, mijne heren" en hij wees naar de hemel en vroeg: "Maar wie maakte de sterren?"

In het 38ste hoofdstuk van Job vinden wij nog een wonderbare verwijzing naar de sterren.

Wij lezen daar:

"Kunt gij de liefelikheden van het zevengesternte binden, of de strengen des Orions losmaken?

Kunt gij de Mazzaroth voortbrengen in haar tijd en de wagen met zijn kinderen leiden? Weet gij de ordinantiën des hemels, of kunt gij de heerschappij deszelveu op de aarde bestellen?"

Job 38 : 31-33

Hieruit blijkt dus, dat reeds in de grijze oudheid de nachtelijke hemel met bijzondere oplettendheid werd waargenomen, zodat wij zelfs in het boek Job al met namen aangeduide sterrenbeelden vinden vermeld. Het "zevengesternte" is het sterrenbeeld de "Pleiaden" (Grieks), in de nek des "Stiers" aan de oostelijke hemel (Zie ook Job 9 : 9; Amos 5 : 8). Ook onderscheidde men in Job's dagen reeds de "Orion" aan de nachtelijke hemel als een reusachtige hemelbestormer (Vgl. Job 9 : 9; Amos 5 : 8). De "Mazzaroth" is de Hebreeuwse aanduiding van de "Dierenriem" en betekent eigenlijk "woningen". Dit wijst waarschijnlijk op de tekenen van de dierenriem, omdat men zich de dierenriem als twaalf lichtpaleizen voorstelde, waarin de zon vertoefde. En de "Wagen met haar kinderen" is de Hebreeuwse benaming van het over-bekende sterrenbeeld "De grote Beer".

In elk geval is het ons wel duidelijk geworden, dat er in het Woord van God veel meer over de sterren wordt gesproken, dan wij gewoonlijk denken. Waarom heeft God in Zijn Woord zoveel over de sterren gezegd? Waarom liet God door een ster aan de Oosterse wijzen de geboorte van Christus aanzeggen? Waarom gebruikte Hij een ster, om deze wijze mannen te leiden naar de plaats van Zijn geboorte? (Matth. 2 : 2). Waarom zegt de Schrift, dat Christus als de Morgenster in onze harten zal opgaan? (2 Pet. 1 : 19). Waarom voorspelt Gods Woord, dat Christus eens zal komen als de "Blinkende morgenster" voor de levende heiligen en later als de "Zon der gerechtigheid"... als God geen boodschap in de sterren heeft?

Het lijdt geen enkele twijfel, dat God een boodschap in de sterren geschreven heeft. En het is aan ons, om door het Woord van God deze boodschap te ontcijferen.

STERREN, DIE SPREKEN OVER DE KOMST DES HEREN

Er zijn in de Heilige Schrift vier voorstellingen van onzen Here Jezus Christus, die verband houden met een ster en ook met Zijn Komst.

1. De ster van Jakob

"Daar zal een ster voortgaan uit Jakob en daar zal een schepter uit Israël opkomen"
Nummeri 24 : 17

Deze uitdrukkingen zijn — evenals andere Bijbelse symbolen — vol van Schriftuurlijke betekenis.

Als wij de moeite zouden nemen, om alle Schriftplaatsen op te zoeken, die over de sterren spreken, dan zouden wij herhaaldelijk de uitdrukking "sterren des hemels" tegenkomen.

Na de eerste grote mededeling in het scheppingsverhaal "God maakte ook de sterren" is het volgende woord: "Zie op naar de hemel en tel de sterren" (Gen. 15 : 15). Het ster-symbool is dus hemels van karakter. Maar wie is de "Ster", waarvan de valse profeet Bileam in Nummeri 24 spreekt en waarvan hij getuigt, dat hij verrijzen zal uit Jakob. Het antwoord vinden wij in de laatste woorden van de Here Jezus Zelf in Openbaring 22 : 16 — "Ik ben.....de Blinkende Morgenster". Hij Zelf is de Ster, die eens uit Jakob verrijzen zou. Hoe kan gezegd worden, dat Hij uit Jakob zou voortkomen? Ook daarop geeft het boek Openbaring het antwoord, want Jezus Christus is naar het vlees uit de "Wortel Davids" en tevens uit "de stam van Juda", dus uit Jakob (Op. 5 : 5).

"En daar zal een schepter uit Israël opkomen". Een schepter is het symbool van een heersende Koning. Jezus Christus, de Ster uit Jakob, zal éénmaal heerschappij hebben over alle einden der aarde. Daarvan zong Israël reeds op de morgen van hun bevrijding uit Egypte aan de oever van de Rode Zee: "De Here zal in eeuwigheid en geduriglijk regeren" (Ex. 15 : 18). De Heilige Geest leert ons in Psalm 45 : 7 wat de schepter eigenlijk betekent: "Uw troon, o God, is eeuwig en altoos; de schepter Uws Koninkrijks is een schepter der rechtmatigheid" (Vgl. Heb. 1 : 8).

Hoe komt deze scepter op uit Israël? Lees Lukas 1 : 31-33: "Gij zult Zijn Naam heten Jezus; Deze al groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden en God de Here zal Hem de troon Zijns Vaders Davids geven; en Hij zal Koning zijn over het huis Jakobs in der eeuwigheid en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn".

Zo wordt dus de profetie van Bileam over de "Ster uit Jakob" en de "scepter uit Israël" door de Schrift zelf verklaard. Jezus Christus zal als een Ster verschijnen en Hij zal een scepter zwaaien van wereld-wijde heerschappij. Hij zal Zijn troon vestigen in Jeruzalem en Hij zal Koning zijn over het huis van Jakob en over alle volkeren der aarde. "En de Here zal Koning zijn over de ganse aarde" (Zach. 14 : 4).

Wonderbaar zijn de zegeningen, die God voor deze aarde nog in petto heeft, als namelijk de Ster uit Jakob zal verrijzen. Het was de profeet Bileam, hoewel gehuurd om te vervloeken, die onder inspiratie van de Heilige Geest deze zegeningen voorspelde. Hij hoorde de "redenen" Gods, hij wist de "wetenschap des Allerhoogsten", hij zag het "gezicht" des Almachtigen", het gezicht van Hem, aan Wien hij geen deel had. Deze profeet zal Hem eens wederaanschouwen, maar helaas "niet nabij" (Num. 24 : 10, 16, 17).

Onze oren, ontwaakt door de Heilige Geest, horen en kennen Zijn stem en wij zijn reeds "nabij gebracht" door het bloed van Christus. Wij zullen Zijn Aangezicht aanschouwen! Wij zullen den Koning zien in Zijn schoonheid en wij zullen voor eeuwig bij Hem zijn en Zijn heerlijkheid delen.

2. De ster in het Oosten

"Wij hebben Zijn ster gezien"

Matth. 2 : 2

Geleerd door de Geest der Wijsheid zochten de Oosterse Wijzen de Koning, om Hem te aanbidden. De ster leidde hen tot aan Zijn voeten. Zij werden gebracht tot Zijn geboorteplaats, gelijk geschreven stond: "En gij, Bethlehem Efratha, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen, die een Heerser zal zijn in Israël en Wiens uitgangen zijn van ouds van de dagen der eeuwigheid" (Mich. 5 : 1). De ster leidde hen tot de geboren Koning der Joden, Die tevens de eeuwige God is.

De Wijzen kenden deze waarheid, want zij beleden de Godheid van de geboren Koning, door Hem te aanbidden. Immers, al-

leen den Here, hun God, mochten zij aanbidden! Zij zagen Zijn ster en verheugden zich met onuitsprekelijke grote vreugde; en zij vielen neder en aanbadten Hem. Zij openden hun schatten en brachten Hem hun gaven. Wie had hen gezegd, welke gaven zij Hem moesten brengen? Dat moet God Zelf gedaan hebben, want de aard van hun gaven spraken over de ware bedoeling van de geboren Koning, tot Wien zij kwamen om Hem te aanbidden.

Goud — een geschikt geschenk voor de Koning, sprekend van Zijn rijkdom en heerlijkheid.

Wierook — dat volgens de Oud Testamentische offers alles "voor den Here" moest zijn, spreekt van Zijn volkomen gehoorzaamheid en overgave aan God.

En verder brachten zij Hem **Myrrhe**. Zie de volgorde in Hooglied 3 : 10, goud onder 's Konings voeten; en Hooglied 4 : 17, wierook, myrrhe en aloë. Onderzoek nu eens, waar myrrhe in het Nieuwe Testament voorkomt. En u zult het alleen vinden bij de gaven van de Oosterse Wijzen, bij de Kruisiging en bij de begrafenis, samen met aloë (Mark. 15 : 23; Joh. 19 : 39).

Zo leren wij de symbolische betekenis kennen van de geschenken van deze aanbidders, toen zij knielden aan de voeten van "God — geopenbaard-in-het-vlees"; offerend hun schatten aan den Koning; aan den Here, hun god, "Die gekomen is om te sterven aan het kruis en om te worden begraven. Hij is Dezelfde, Dien ook wij aanbidden. En wij verheugen ons te lezen van een andere Dag, die komen zal, waarop wij Hem zullen omringen in Zijn majesteit in Jeruzalem. Dan zullen wij er getuige van zijn, wat in Jesaja 60 geschreven staat: "De heidenen zullen tot uw licht gaan en Koningen tot de glans, die U is opgegaan" (vs. 3) en "Zij allen zullen komen, **goud** en **wierook** zullen zij aanbrengen en zij zullen de overvloedige lof des Heeren boodschappen" (vs. 6).

In deze profetie wordt alleen over "goud" en "wierook" gesproken, maar niet van "myrrhe". "Myrrhe" — een symbool van lijden — ontving onze Heere alleen bij Zijn eerste komst uit de handen van de Wijzen. Bij Zijn wederkomst in heerlijkheid ontvangt Hij geen "myrrhe" meer, want Hij leeft, om nimmermeer te sterven; en wij leven met Hem in de vreugde van Zijn opstandingsmorgen.

Zo liggen dus in de gaven van de Oosterse Wijzen de hoofdzaken van het Evangelie onzer zaligheid verborgen; Christus, die God is "geopenbaard in het vlees", gestorven voor onze zonden naar de Schriften, begraven en ten derden dage uit de doden opgestaan naar de Schriften.

3. De Blinkende Morgenster

"Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende Morgenster" Openb. 22 : 16.

In deze laatste woorden van de Heiland vergelijkt Hij Zijn komst voor de Gemeente met de verschijning van de "Blinkende Morgenster" aan de nachtelijke hemel — en hiermee eindigt tevens het Nieuwe Testament.

Het laatste hoofdstuk van het Oude Testament bevat de belofte van de komst des Heeren voor het Godsvrezend overblijfsel van Israël op een andere dag. Lees Maleachi 4 : 2: "Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon der gerechtigheid opgaan" (Mal. 4 : 2). Voor Israël en de volkeren zal Hij komen als de opgaande Zon der gerechtigheid.

Dit stemt overeen met de profetische woorden, die David op zijn sterfbed heeft uitgesproken: "Daar zal zijn een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een Heerser in de vreze Gods en Hij zal zijn **gelijk het licht des morgens**, wanneer **de zon opgaat**" (2 Sam. 23 : 3, 4). Dan zal de aarde verlicht worden van Zijn heerlijkheid en aller oog zal Hem zien (Ez. 43 : 2; Op. 1 : 7).

Jezus Christus zal dus komen als de **Zon**, om de aarde te verlichten en als de Morgenster voor Zijn hemelse gemeente. De Zon en de morgenster komen nimmer gelijktijdig op.

Uit de symbolen lezen wij ook de volgorde van deze tweevoudige komst des Heeren. De ordinantiën des hemels zijn zodanig vastgesteld, dat de morgenster altijd voor de zon opgaat.

De ster is voor de wachters, die in de duisternis van een vergevorderde nacht uitzien naar de opkomst van de zon, terwijl de grote wereld nog slaapt. Eens zal er weer gezegd worden: "Wij hebben de ster gezien en zijn gekomen, om Hem te aanbidden". Niet in Bethlehem, maar in "de wolken" (1 Thess. 4). De morgenster wordt niet altijd gezien in zijn volle schittering, maar alleen bij een speciale omstandigheid. Zo zal onze morgenster in al Zijn schittering worden gezien op die blijde morgen van de Dag der Verlossing, tot welke dag wij allen verzegeled zijn met de Heilige Geest, nadat wij in onze Verlosser en in Zijn verzoenend bloed geloofd hebben (Ef. 1 : 34; 4 : 30).

"Ik ben de Wortel en het Geslacht Davids, De Blinkende Morgenster". Hoe zijn deze woorden een echo van de profetie van Bileam in Nummeri 24. De Hemelse Ster voor Zijn hemelse heiligen, is dezelfde Jezus, Die komen zal voor Zijn aardse heiligen als Davids Heere, Davids Zoon en Erfgenaam van Zijn

troon. Zijn gezegend woord van belofte "Ik ben de Blinkende Morgenster" wordt onmiddellijk beantwoord met een gemeenschappelijke uitroep van "welkom", door Zijn Geest en Zijn Bruid". "En de Geest en de Bruid zeggen: Kom". Deze spontane uitroep werd gedaan, terwijl de woorden werden neergeschreven door de geliefde apostel, geïnspireerd door de Heilige Geest (Op. 22 : 17). Een welkom warm en oprecht, zonder reserveren en zonder ophouden; het Woord van de Geest, gevormd in het hart van de Bruid en gesproken door haar lippen tot haar Heere Zelf.

Terwijl de Geest en de Bruid voortdurend zeggen "Kom!" blijft voor hem, die het hoort slechts over, om zijn elgen persoonlijke noot toe te voegen aan het Koor der gezaligden: "Amen, kom Heere Jezus!" Laat niet één stem zwijgen in dat machtige koor, vanaf de dag, dat hij het hoort, totdat hij ontslaapt of totdat "hij levend overgebleven" met onsterfelijke ogen onze komende Heere aanschouwt (1 Thess. 4 : 16).

"Ik zal hem de Morgenster geven" (Op. 2 : 28). Het is nu niet moeilijk om te zien, dat deze bijzondere belofte aan de overwinnaar in Thyatire de verzekering betekent van zijn persoonlijk deel in de zegen van Zijn komst voor Zijn gemeente.

4. De Morgenster in het hart

"Totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uwe harten"
2 Petr. 1 : 19.

In deze Tweede Brief van Petrus vermaant de apostel zijn lezers herhaaldelijk, zich de waarheden te herinneren, die hun wel-bekend waren.

Zo lang hij leefde, zou hij ze hen in herinnering blijven brengen, opdat zij ook na zijn uitgang van deze dingen gedachtenis zouden hebben" (vs. 15). Hij wijst hen op de vastheid van het profetische woord, dat getuigt van de verschijning in heerlijkheid en van de toekomst van de Heere Jezus Christus. Hij zelf was aanschouwer geweest van Zijn Majesteit, toen hij met Hem op de heilige berg der verheerlijking was (Marc. 9 : 1).

Van de vier geïnspireerde verslagen van dit wonderbare schouwspel was Petrus de enige, die er persoonlijk bij geweest was. Hij is de enige ooggetuige, die er een verslag van geeft (2 Petr. 1 : 16). Petrus en de andere ooggetuigen hebben verteld, wat zij gezien hadden en Mattheüs, Markus en Lukas hebben in hun Evangelie opgetekend, wat zij van deze ooggetuige ge-

hoord hadden. Maar Petrus vat alles, wat gezien werd, samen in één woord: "Aanschouwers van Zijn Majesteit". En vervolgens concentreert hij alle aandacht op de stem, die kwam van de hoogwaardige heerlijkheid, van de hemel zelf. Hij vertelt van de eer en de heerlijkheid, die onze Heere Jezus Christus ten deel viel, toen die stem de liefde van de Vader verklaarde en Zijn welbehagen in Zijn geliefde Zoon" (vs. 17). Deze hemelse stem heeft het hart van Petrus in vervoering gebracht en in hem het diepe en blijvend besef gewerkt, dat de liefde des Vaders voor Zijn Zoon de springader en de bron is, van alles wat God gedaan heeft en nog doen zal. Daarvan getuigt óók één der andere ooggetuigen van de heerlijkheid des Heeren. "De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle dingen in Zijn hand gegeven" (Joh. 3 : 35).

Petrus verklaart: "En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is, toen wij met Hem op de heilige berg waren" (2 Petr. 1 : 18). Deze stem was voor hem een bevestiging van het profetische Woord, dat zeer vast is en dat zij geen "kunstig verdichte fabelen" nagevolgd waren. Hoe kan het geschreven Woord van God nog "vaster" gemaakt worden dan het reeds is. Het is de regel van de Schrift, dat zij zelf haar eigen waarheid en betrouwbaarheid waarborgt" (Spr. 22 : 21, 22). Hier hebben wij echter een uitzondering op deze regel: de levende stem van God overtreft hier in diepte van betekenis de geschreven waarheid; en is voor ons een sterke aanmoediging om ijverig het profetisch woord te onderzoeken en daarop acht te geven. Als wij dat doen, worden onze zielen — evenals die van Petrus — in verrukking gebracht en begint de Dag aan te lichten en de Morgenster op te gaan in onze harten. In de harten van duizenden en tienduizenden gelovigen in Christus als de "Morgenster" der hoop opgegaan, terwijl zij nog wachten op het grote moment, dat Hij als de "Blinkende Morgenster" zal verrijzen voor hun verrukte ogen.

De apostel Petrus, die de tijd zijner ontbinding voelde naderen, werd door de Heilige Geest gedrongen om ons te vermanen "waakzaam" te blijven en Hem te verwachten. Hij bidt ons, de overschaduwende hemelse wolk binnen te gaan om dieper de liefde des Vaders voor Zijn Zoon te leren kennen; een liefde, die alle dingen in Zijn hand gegeven heeft; een liefde, die Hem een gemeente schonk als loon voor Zijn arbeid. Hij brengt een liefdes-geschenk aan de Zijnen: een "Morgenster voor hun harten om de hoop in hen levend te houden in alle donkere dagen, terwijl zij wacht op de verschijning van de "Blinkende Morgenster".

GODS WOORD VEROORDEELT DE ASTROLOGEN

Wij lezen in het scheppingsverhaal, dat God de sterren gezet heeft tot "tekenen" en "tot gezette tijden". Alvorens deze tekenen van God aan de hemel te bestuderen, moet ik toch eerst met u opslaan Jesaja 47 : 13, 14. Daar lezen wij:

"Gij zijt moede geworden in de veelheid uwer raadslagen; laat nu opstaan, die de hemel waarnemen, die in de sterren kijken, die naar de nieuwe maan voorzeggende, en laat ze u verlossen van die dingen, die over u komen zullen; ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden" (Jesaja 47 : 13, 14).

Hieruit blijkt dus wel zeer duidelijk, dat de Schrift ons geen enkele machtiging verleent, de sterren te bestuderen en daaruit de toekomst te voorspellen. Het Woord van God veroordeelt zonder meer de astrologie. De astrologie is — overeenkomstig de letterlijke betekenis van het woord — de "leer" of "spraak" der sterren. Zij houdt zich bezig met de vraag: "Wat hebben de sterren en hun verhoudingen tot ons persoonlijk leven te zeggen?"

Dat is heel wat anders dan astronomie. De astronomie houdt zich — eveneens naar de betekenis van het woord — bezig met de "**wetten van de sterrenhemel**". Het is de natuurwetenschap van de sterrenwereld. Zij berekent de grootte, de vorm, de snelheid, de loop, de afstand, de onderlinge betrekking, ja zelfs de inhoud en de samenstelling der hemellichamen.

De "astrologen" beweren echter, dat de verschillende planeten en sterrenbeelden in hun onderlinge verhouding en hun stand ten opzichte van de aarde, een beslissende invloed uitoefenen op de gebeurtenissen, die op de aarde plaatshebben en zelfs ook op het karakter en levenslot van de mens. Zij leren, dat de "constellatie", d.i. de "samenstelling" of de gemeenschappelijke stand van planeten, sterrenbeelden, maan en aarde op het ogenblik van zijn geboorte beslissend is voor het karakter en de verdere levensloop van de mens.

Het schema of de tekening, waarin die stand wordt vastgelegd, noemt men "Horoskoop". Zo kan men van ieder mens zijn horoskoop trekken en daaruit trachten zijn toekomst te voorspellen.

In talrijke week- en maandbladen vindt men dan ook een vaste rubriek onder de titel: "Uw sterren vertellen u", soms met het hoogdravende en misleidende onderschrift: "Wetenschappelijke sterrenvoorspelling". En het is werkelijk verbazingwekkend, hoeveel mensen in onze tijd in deze nietszeggende voorspellingen geloven en daarmee rekening houden in hun doen en laten. Zelfs ook vele christenen laten zich tot beoefening van astrologie verleiden door het schone en schijnbaar ware, dat zij bevat.

Astrologie is echter niet christelijk, maar heidens. En de Schrift waarschuwt ons ten sterkste tegen deze heidense praktijken. Gelukkig zijn de leidingen van God met Zijn schepselen niet door middel van wiskundige en astrologische formules na te rekenen. Vanuit de hemel heeft Hij directe en persoonlijke beïnvloeding met ieder van Zijn schepselen en bovenal met hen, die in Christus Zijn eigendom zijn. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, ook niet de slechtste "horoskoop". Wij hebben geen telescoop nodig om naar de toekomst te zien, maar wij hebben het "profetische woord" dat zeer vast is" (2 Petr. 1 : 19).

Door deze Bijbelse telescoop, die God ons gegeven heeft, is ons oog gericht naar de hemel, om de verschijning te zien van Hem, Die gezegd heeft: "Ik ben de Blinkende Morgenster". God heeft wel een boodschap in de sterren geschreven, maar onze moderne "astrologen" zijn niet in staat om dit handschrift van God te ontcijferen, evenmin als de astrologen van het oude Babylonische rijk van Koning Nebucadnezar. Lees Daniël 2 : 27, 28.

"De verborgenheid, die de Koning eist, kunnen de wijzen, de sterrenkijkers, de tovenaars en de waarzeggers de Koning niet te kennen geven; maar er is een God in de hemel, Die verborgenheden openbaart".

Alleen door middel van het woord van God zijn wij bekwaam om Gods handschrift — waar dan ook geschreven — te lezen en te vertalen. De tekenen van de "Dierenriem" zijn niet gegeven om daaruit de toekomst van mensen te voorspellen, zoals de astrologen plegen te doen, maar zij verkondigen ons de grote heilswaarheden van God en de toekomst van Jezus Christus. Astrologen worden in de Schrift veroordeeld (Jes. 47 : 13, 14). Zij geven een onbetrouwbare en valse vertaling van Gods handschrift in de sterren en bovendien verkrachten zij de waarheid Gods.

HET EVANGELIE VAN DE STERREN

Wat is dan Gods boodschap in de sterren? Op welke wijze heeft God Zijn heilsgeheimen aan de sterrenhemel geschreven? Ik zal trachten u te laten zien, hoe God de sterren tot "tekenen" aan het firmament geplaatst heeft, zodat het aanschijn des hemels inderdaad de klok van het heelal is. Ik wil u tonen, dat de sterrenbeelden van de "Dierenriem" niet de toekomst van mensen voorspellen, maar "tekenen" zijn van Gods wonderbare heilsplan.

Laat mij echter ten gerieve van enkele lezers eerst mogen vertellen, wat in de sterrenkunde onder "Dierenriem" eigenlijk wordt verstaan.

Natuurlijk weten wij allen, dat de aarde in een jaar tijds om de zon draait. Maar van de aarde af bekeken, heeft het de schijn, alsof de zon een jaarlijkse baan om de aarde beschrijft. Wij nemen dan ook gemakshalve verder aan, dat de zon om de aarde draait. De schijnbare baan, die de zon om de aarde beschrijft, wordt genoemd de "ecliptica" of "zonnebaan". Neemt men nu aan weerszijden van de ecliptica een strook van de sfeer, dan ontstaat er een gordel of riem, waarin duidelijk twaalf sterrenbeelden te onderscheiden zijn. Deze gordel wordt in de astronomie "Zodiak" of "Dierenriem" genoemd, welke naam hij te danken heeft aan het feit, dat men aan de meeste van die sterrenbeelden een dieren naam heeft gegeven. Een "sterrenbeeld" is een groep "vaste sterren", waarin men een figuur kan ontdekken. Het meest bekende sterrenbeeld, dat iedereen wel aan de nachtelijke hemel weet te vinden, is de door zeven sterren gevormde "Grote Beer".

De "Dierenriem" telt twaalf sterrenbeelden. De zon doorloopt in twaalf maanden de dierenriem en bevindt zich dus elke maand in een ander sterrenbeeld van deze gordel.

De namen van deze twaalf sterrenbeelden luiden in chronologische volgorde:

1. **Virgo** — de Maagd
 2. **Libra** — de Weegschaal
 3. **Scorpio** — de Slang
 4. **Sagittarius** — de Boogschutter
 5. **Capricornus** — de Steenbok
-

-
- | | |
|--------------------|-----------------|
| 6. Aquarius | — de Waterman |
| 7. Piscus | — de Vissen |
| 8. Aries | — de Ram |
| 9. Taurus | — de Stier |
| 10. Gemina | — de Tweelingen |
| 11. Cancer | — de Kreeft |
| 12. Leo | — de Leeuw |

Deze dieren (en andere beelden) zijn inderdaad met behulp van enige fantasie uit deze sterrenbeelden te vormen.

De twaalf sterrenbeelden van de Dierenriem vormen het oudste sterrenkundige bezit van de mensheid. Reeds de Chaldeeën in Babylonië maakten er gebruik van voor hun astrologische voorspellingen. Het blijft een mysterie hoe de sterrenbeelden van de Dierenriem door alle tijden heen bij alle volkeren bijna dezelfde zijn gebleven. De Chinezen beweren, dat zij de Dierenriem al kenden enkele duizenden jaren vóór Christus. De Chaldeeën kenden slechts elf sterrenbeelden, omdat in Mesopotamië de Weegschaal voor de schaar van de Schorpioen werd aangezien. In elk geval corresponderen de Babylonische namen van Stier, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Schorpioen en Vissen met onze hedendaagse benamingen. Nog verrassender is het, dat wij bij de Maya-Indianen in Midden-Amerika, bijna dezelfde namen aantreffen.

Gedurende een maand lang staat de zon dus in een bepaald teken van de Dierenriem. Voor de astroloog schijnt het van groot belang te zijn, in welk teken van de Dierenriem de zon staat op het ogenblik van iemands geboorte. Volgens zijn theorieën immers zet dat een stempel op het karakter en leven van de mens. Op grond van Gods Woord verwijzen wij deze leringen naar het rijk der "oudwijfse fabelen". Maar laat mij u mogen tonen, dat de twaalf tekenen, die de zon in haar jaarlijkse omgang om de aarde doorloopt, een machtige prediking zijn voor twaalf fundamentele heilswaarheden van God.

Deze dieren (en andere beelden) zijn inderdaad met behulp van enige fantasie uit deze sterrenbeelden te vormen.

De twaalf sterrenbeelden van de Dierenriem vormen het oudste sterrenkundige bezit van de mensheid. Reeds de Chaldeeën in Babylonië maakten er gebruik van voor hun astrologische voorspellingen. Het blijft een mysterie hoe de sterrenbeelden van de Dierenriem door alle tijden heen bij alle volkeren bijna dezelfde zijn gebleven. De Chinezen beweren, dat zij de Dierenriem al kenden enkele duizenden jaren vóór Christus. De Chal-

deeën kenden slechts elf sterrenbeelden, omdat in Mesopotamië de Weegschaal voor de schaar van de Schorpioen werd aangezien. In elk geval corresponderen de Babylonische namen van Stier, Tweelingen, Leeuw, Weegschaal, Schorpioen en Vissen met onze hedendaagse benamingen. Nog verrassender is het, dat wij bij de Maya-Indianen in Midden-Amerika, bijna dezelfde namen aantreffen.

Gedurende een maand lang staat de zon dus in een bepaald teken van de Dierenriem. Voor de astroloog schijnt het van groot belang te zijn, in welk teken van de Dierenriem de zon staat op het oogenblik van iemands geboorte. Volgens zijn theorieën immers zet dat een stempel op het karakter en leven van de mens. Op grond van Gods Woord verwijzen wij deze leringen naar het rijk der "oudwijfse fabelen". Maar laat mij u mogen tonen, dat de twaalf tekenen, die de zon in haar jaarlijkse omgang om de aarde doorloopt, een machtige prediking zijn voor twaalf fundamentele heilswaarheden van God.

DE TEKENEN VAN DE DIERENRIEM



I. De Maagd — het eerste teken



Maagd

De maagd is een sterrenbeeld van een jonge vrouw achterover leunend met een tak in haar rechterhand en een korenaar in haar linkerhand. Alle tradities leggen de nadruk op haar maagdelijkheid. De Grieken noemden haar Parthenos; de Arabieren Adarah en de Hebreëën, Bethula. Ook wel Almah, zoals in Jesaja 7 : 14. Al deze woorden betekenen **maagd**.

Want Hij, Die komen zou, moest geboren worden door een wonder; geboren worden uit de maagd. Ongeveer honderd jaar voor Christus was in het Oosten een altaar gewijd aan de "maagd, die voortbrengen zou".
brengen zou".

1. De Maagd drukt ook moederschap uit, voorgesteld door de merkwaardige dingen, die zij in haar handen draagt. Want een korenaar en een tak (of spruit) betekenen voor de primitieve menselijke geest: reproductie.

Het Woord van God noemt de Heere Jezus Christus "het Zaad der Vrouw" (Gen. 3 : 15). Eén ster van de "Maagd" overtreft in glans en lichtsterkte alle andere sterren van dit sterrenbeeld. Hij wordt genoemd "spica" en bevindt zich als een zaad in het midden van de korenaar, die deze vrouwenfiguur in haar linkerhand draagt. Zo wordt de moeder, Maria, in glans overtroffen door het Zaad, de Heere Jezus Christus, dat uit haar voorkomt. Het Kind is van eeuwigheid (Mich. 5 : 3).

2. De moeder houdt een takje in haar rechterhand en een kore-

naar in haar linkerhand.

Christus wordt beschreven als een "Rijsje, uit de afgehouden tronc van Isai" (Jes. 11 : 1). Als een viervoudige tak of "spruit" wordt Christus in het Oude Testament voorspeld. En deze viervoudige profetie vinden wij vervuld in het Nieuwe Testament.

a. De Spruit, die Koning is

"Ik zal David een rechtvaardige spruit verwekken, Die zal Koning zijnde regeren" Jer. 23 : 5.

In het Evangelie van Mattheüs wordt Christus voorgesteld als Koning.

b. De Spruit, die Dienstknecht is

"In die dagen en te dien tijde zal Ik David een Spruit der gerechtigheid doen ontspruiten en Hij zal recht en gerechtigheid doen op aarde" Jer. 33 : 14.

In het Evangelie van Markus wordt Christus voorgesteld als de Dienstknecht der Gerechtigheid.

3. De Spruit, die Mens is

"Ziet, een Man, Wiens Naam is Spruit, Die zal uit Zijn plaats spruiten".

In het Evangelie van Lukas wordt Christus voorgesteld als de Zoon des Mensen.

4. De Spruit van Jehovah, de Zoon van God (Jesaja 42)

In het Evangelie van Johannes wordt Christus voorgesteld als de Zoon van God.

Er is een ander sterrenbeeld, behorend bij de groep van de "Maagd", dat een jonge vrouw voorstelt met een kind in haar armen. In de geschiedenis der astronomie wordt beweerd, dat er een ster verscheen in het hoofd van dat kind, enige tijd voor de geboorte van Christus en met toenemende helderheid scheen tot de tijd van Zijn geboorte. Het was een ster van de eerste orde. Later werd hij zwakker en zwakker. Ptolemeus zei: "Hij fonkelde schitterend boven alle sterren". Hij werd ook

waargenomen door Hipparchus. Een zending, die oude Chinese documenten bestudeerde, ontdekte, dat ook de Chinezen deze ster gezien hadden en van zijn betekenis waren doordrongen. Zij zonden een delegatie uit, die in India aankwam, waar en verteld werd, dat het Boeddha was. Hun terugkeer in China betekende de introductie van het Boeddhisme in dat land. Wie denkt daarbij niet aan de woorden van de Oosterse Wijzen: "Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben Zijn ster in het Oosten gezien?" (Matt. 2 : 2).

II. "De Weegschaal" — het tweede teken



Dit teken bevat een tweevoudige boodschap:

1. *"Tekel: gij zijt in weegschalen gewogen en gij zijt te licht gevonden" (Dan. 5 : 27). Enerzijds spreekt de weegschaal dus van het rechtvaardig oordeel van God.*

Weegschaal

2. De weegschaal is anderzijds een symbool van verlossing; want het zilveren zoengeld, dat elke Israëliet moest betalen, werd altijd gewogen in de weegschaal. Dit gewogen geld was bestemd als losprijs, lossing (= vrijkoping) van zijn ziel.

"Wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, verlost zijt uit uw ijdele wandeling, die u van de Vaderen is overgeleverd; maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onstraffelijk en onbevlekt Lam" (Petr. 1 : 18, 19).

Behorend bij de Weegschaal — een type van verlossing — is het sterrenbeeld het "Zuiderkruis", majestueus aan de hemel gevormd door vier sterren. Dit "Zuiderkruis" is een teken van Golgotha's Kruis, waar de Here Jezus ons vrijkocht met Zijn kostbaar bloed. Wij hebben hier dus een duidelijke hemelse illustratie van onzen Here Jezus Christus, geboren uit de Maagd en ons verlossend door Zijn Kruis. Dit correspondeert in elk opzicht met Gods geschreven openbaring. Zie 1 Kor. 15 : 3; Rom. 4 : 9; 2 Kor. 5 : 21; 1 Petr. 2 : 24.

III. "De Slang" (schorpioen) — het derde teken



Schorpioen

Het sterrenbeeld de Schorpioen wijst op de oude slang, de duivel en Satanas (Op. 20 : 3), de oorsprong van alle zonde en kwaad, die het vrouwenzaad probeert te vernietigen.

Een tegenhanger van de Schorpioen is de "Draak" (Op. 12 : 9). In Palestina en Syrië kan het teken van de Draak aan de hemel op bepaalde tijden rood gezien worden. Dit wijst op

bloedige strijd. In de Hebreeuwse Dierenriem werd dit teken toegeschreven aan Dan en Dan wordt in de Bijbel beschreven als een "slang aan de weg, een adderslang nevens het pad" (Gen. 49 : 17). Sommige Bijbelkenners nemen dan ook aan, dat de anti-christ uit de stam van Dan zal voortkomen.

IV. "De Boogschutter" — het vierde teken



Boogschutter

De Boogschutter is een triomferende strijder. De Overwinnaar, die triomfeerde over de oude slang en de draak, is onze Here Jezus Christus, Die uit de doden opstond. Lees Joh. 12 : 31-33 en Gen. 49 : 17.

V. "De Steenbok" — het vijfde teken



Steenbok

Het sterrenbeeld de Steenbok, met een grote staart van een vis.

1e. Dit is een ander teken van het werk van onze Here Jezus Christus.

"Spreekt tot de kinderen Israëls: Neemt een geitebok ten zondoffers — éénjarig, volkomen" Lev. 9 : 3.

"Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem". 2 Kor 5. : 21

2 Kor. 5 : 21

2e. Dit teken spreekt ook van onze Here Jezus als de "weggezonden bok" van de Grote Verzoening, voor eeuwig wegdragend de zonden van de gelovige.

3e. Het teken van de profeet Jona wordt gezien in de vissenstaart (Matt. 12 : 39, 40) — Een van de tegenhangers van de Steenbok is het sterrenbeeld van een doorboorde "Arend", tonend hoe Christus doorboord werd aan het Kruis voor onze zonden.

VI. "De Waterman" — het zesde teken



Waterman

Dit sterrenbeeld "De Waterman" getuigt ons van het levende water, dat voortkomt uit de geslagen Rots, Jezus Christus.

"Zo iemand dorst heeft, die kome tot Mij en drinke (Joh. 4 : 14; 7 : 37-39).

Ook de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag wordt in het teken van de "Waterman" gezien.

VII. "De Vissen" — het zevende teken



Vissen

"Jezus zeide tot hen: Volgt Mij na en ik zal maken, dat gij vissers der mensen zult worden" (Mark. 1 : 17).

De **twee** vissen wijzen op de tweevoudigheid van de gemeente, die namelijk opgebouwd is uit gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. De vis was ook het geheime teken van de Christenen in de eerste eeuw.

VIII. "De Ram" — het achtste teken



Ram

Het sterrenbeeld De Ram, een mannelijk Lam, spreekt van onze Here Jezus Christus als het Lam van God, dat de zonde der wereld wegneemt (Joh. 1 : 29; Ex. 12 : 5).

"Het Lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen, de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging" Op. 5 : 12.

IX. "De Stier" — het negende teken



Stier

Het sterrenbeeld De Stier is een teken van verontwaardiging en toorn.

Het spreekt van de "dag des toorns", of "de dag des Heren", die over de aarde zal komen, waarin God wraak zal doen over de zonde en de ongerechtigheid der mensen. Zie Zach. 14 : 1; 2 Thess. 1 : 7-9.

Een tegenhanger van dit teken is het sterrenbeeld de "Orion", een reusachtige jager met een geweldige knots in zijn rechterhand en in de linkerhand de huid van een geslagen leeuw. Met zijn linkervoet verplettert hij de kop van de vijand, de slang. Hij draagt een schitterende sterrengordel, waaraan een machtig zwaard hangt. Het heft van dat zwaard wordt gevormd door de kop van een lam, (Gen. 3 : 5; Rom. 16 : 20; Op. 19 : 11-16).

Dit is een beeld van onzen Here Jezus Christus, het Lam, Dat de slang de kop vermorzeld heeft.

X. "De Tweelingen" — het tiende teken



Tweelingen

Dit teken, gevormd door twee sterk op elkaar lijkende sterren, spreekt ons van de hemelse éénheid van Christus en Zijn heiligen: "en alzo zullen wij altijd bij den Here wezen" (1 Thess. 4 : 16). "Wij zullen Hem gelijk wezen; want wij zullen Hem zien gelijk Hij is" (1 Joh. 3 : 2).

XI. "De Kreeft" — het elfde teken



Kreeft

Een kreeft is geboren uit water. En wij denken daarbij aan de woorden van den Here Jezus tot Nicodemus: "Tenzij iemand geboren is uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet ingaan" (Joh. 3 : 5).

De Pool-ster behoort tot dit teken. Zijn naam is Alpha Draconis, de draak-ster. Dit toont ons dat de draak nu nog de scepter zwaait, maar dat hij spoedig zal worden uitgeworpen (Joh. 12 : 31; Op. 12 : 9).

XII. "De Leeuw" — het twaalfde teken



Leeuw

De Leeuw is het teken van onze Here Jezus Christus als de komende Koning.

"Ween niet; zie de Leeuw, Die uit de stam van Juda is, de Wortel Davids heeft overwonnen" (Op. 5 : 5).

Onze Here Jezus Christus heeft gezegevierd, en zal heersen als Koning der Koningen en Here der heren" (Op. 19 : 11-16).

In Openbaring 1 : 16, 20 openbaren de zeven sterren in de Rechterhand van Christus de volkomenheid van Christus' verlossingswerk; Zij spreken van de vastheid van onze zaligheid.

Laat ik deze boodschap uit de sterren mogen beëindigen, met u nog te wijzen op de zeven sterren, die Johannes in zijn visioen op Patmos — in de Rechterhand van de verheerlijkte Heiland zag. Zij spreken van de vastheid van onze zaligheid en van de eeuwige zekerheid van de gelovige in Christus. Zij getuigen ook van de belofte van Zijn toekomst, die ook onze toekomst is. Dan zullen de wijzen "blinken als de glans des uitspansels, gelijk de sterren altoos en eeuwig" (Dan. 12 : 3).

De dwazen echter, die Gods weg der zaligheid verwerpen, zullen in eeuwigheid zijn als "dwalende sterren, den welken de donkerheid der duisternis in der eeuwigheid bewaard wordt" (Jud. : 13).

